



## UDTALELSE FRA LEDERNE AF PINSEVÆKKELSEN I DE NORDISKE LANDE

Vi er midt i en pandemi som fører til et enormt pres på både enkeltpersoner og på samfundet. Over hele verden er rigtig mange mennesker gået bort, eller har lidt store tab, som et resultat af virussen og dens konsekvenser. Som kirkeledere og forkyndere ønsker vi at opmuntre alle til at holde ud i denne periode, samt til at have en sund holdning i mødet med Coronavirus.

Vi må være åndeligt vågne og stille spørgsmålstejn ved åbenbaringer, profetier og konspirationsteorier som kun fører til frygt og isolation. I stedet for har vi behov for troende som deler de gode nyheder og trøster de trætte og dem som frygter. Gud er med os her i tiden med Corona. Vi sætter vort håb til Ham som er den samme i går, i dag og til evig tid. Jesus Kristus er til stede både i fortiden og i fremtiden. Han ved alt, og vi kan stole på Ham og vi skal ikke lade os gribe af frygt.

Dele af det pinse-karismatiske kirkelandskab må se mere kritisk på brugen og delingen af profetier og konspirationsteorier. Der var ingen anerkendte profetiske røster der forudså at virussen ville komme. Derfor bør de profeter som nu bruger meget energi på at skræmme mennesker med konsekvenserne af virussen, og advarer mod at lade sig vaccinere, være mere forsigtige. Kirken og verden har behov for profetiske røster, men ikke såkaldte "Youtube-profeter" som ikke står til ansvar for nogen.

Derfor beder vi kirkerne som hører til pinsebevægelsen i de nordiske lande (Mosaik i Danmark) om at være i bøn og om at handle baseret på kærlighed til vore medmennesker og ikke baseret på frygt. Det er ikke hinandens modsætninger, at lytte til rådene fra sundhedsmyndighederne og samtidig være i bøn. De politiske ledere kæmper ikke imod kirkerne, de kæmper imod virussen.

For os fem betyder det at i vil følge rådene fra sundhedsmyndighederne i vore respektive lande. Vi vil holde afstand så længe det er behov for det og vi tager imod COVID-19-vaccinen når det bliver vores tur i køen. Vi vil samtidig fortsætte med at bede, være vågne og kaldsbevidste og have omsorg for mennesker omkring os.

2021-02-11

Daniel Alm	Sverige
Øystein Gjerme	Norge
Aron Hinriksson	Island
Dan Sørensen Jacobi	Danmark
Mika Yrjölä	Finland