

SOCIALT ENGAGEMANG

Jesu budskap om kärlek till andra och hur vi visar det i handling är till stor del kärnan av evangeliet. Han sa att vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva och att det vi gör mot en av dessa minsta gör vi även för honom.

Redan tidigt i kristendomen har Jesu efterföljare tagit detta på stort allvar genom att ta hand om sjuka, fängslade, änkor, föräldralösa, fattiga och andra i nöd. Medlidandet anses vara en av de bakomliggande anledningarna till att det Romerska riket övergick till kristendomen. Människorna hade bland annat sett hur kristna tog hand om de som varit sjuka i olika farsoter och riskerat sina egna liv. Deras uppoffringar för andra gjorde ett stort intryck i ett samhälle präglat av själviskhet, inte helt olikt det samhälle som vi lever i idag.

Som en del av det västerländska samhället, med en ökande individualism, får vi inte glömma Jesu kallelse att betjäna och älska andra. Även de minsta av våra bröder, de som skiljer sig från oss och inte delar våra åsikter. Vi är även kallade att älska vår nästa och att inte isolera oss i bekvämligheten i våra egna hem eller kyrkor.

Kristna är kallade till att göra ett avtryck i sitt samhälle och kultur på samma sätt som Jesus:

”Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa ”

Filipperbrevet 2:6–7

Ett av de mest tydliga sätt att följa i Jesu fotspår är att ödmjukt tjäna och älska andra samt möta behoven vi ser i våra samhällen.

Från platser över hela världen, de nordiska länderna inkluderade, finner vi berättelser om hur pingstvännen på olika sätt betjänat sitt samhälle med både kärlek och medmänsklighet. Det har haft en stor positiv inverkan på länders sociala, humanitära och ekonomiska utveckling och även öppnat en dörr för evangeliet. Sättet som kristna har visat kärlek på och betjänat andra har fungerat som ett vittnesbörd om hur trons frukter.

NORDEN

I de nordiska länderna, specifikt, har vi tidigare sett detta genom exempelvis:

- Behandlingshem för alkohol- och drogmissbrukare
- Stöd till invandrare och flyktingar
- Matutdelning
- Härbärgen för hemlösa

Tusentals liv har förändrats till det bättre och det har öppnat många hjärtan för evangeliet.

Vad som vanligtvis har börjat som en individuell välgörenhetsinsats har ofta institutionaliserats och bedrivits professionellt med anställda. Det är vanligtvis något positivt då det ger stabilitet till arbetet.

Vi tenderar att ha en hög tilltro till att institutioner, kyrkoverksamheter och myndigheter ska ta hand om dem som har behov av hjälp. Det kan i sin tur innebära att vi kristna förlorar vår längtan efter att vara Jesu fötter och händer här på jorden när någon redan tar hand om dem i behov. Att skänka en viss summa av sin inkomst till en kristen välgörenhet kan för en del kristna vara den enda handling som görs för att visa på Jesu kärlek.

Det är en olycklig utveckling. Att skänka till välgörenhet är bra men vi kan inte outsourca kärleken vi är kallade att visa våra medmänniskor till andra organisationer, oavsett om de är kristna eller ej. Den nordiska välfärdsstaten är otvivelaktigt den bästa i världen. Med över 1000 år av kristendom som statsreligion i våra länder har Jesu tillvägagångssätt att stödja utsatta influerat våra samhällsliga system, även om Jesus nu är borttagen till stor del.

Vi kan lätt dra slutsatsen att det inte finns mycket mer vi som kristna kan bidra med till människors liv än det som välfärdssamhället kan ge.

Men människans behov är djupare än endast mat och husrum. Behovet av att pingstvännen, och andra som följer Jesus, räcker ut en hjälpande hand till vårt samhälle är stort. Och behoven är många. Till exempel:

- I dag ser vi en epidemi av ensamhet och ångest, det finns en enorm identitetskris bland unga som upplever sig sakna mening och mål.
- Våra länder har tagit emot flyktingar som försöker slå rot och finna en plats i samhället, i många fall behövs ett individuellt bemötande som myndighetskontakten inte kan ge.
- Tusentals barn som inte kan bo hemma behöver komma till bra hem där de välkomnas med omvårdnad och läkande kärlek.

Vi behöver en förändring i hur pingstvännen ser på sina egna liv i relation till andras. Alla är vi kallade att älska vår nästa och dem i nöd, på ett verkligt och påtagligt sätt.

Det kan för många innebära att vi exempelvis vågar ta "risken" det innebär att erbjuda hjälp, besöka en granne, bjuda hem personer till oss eller vad det nu är som vi kan finna obekvämt men ändå viktigt. Det innebär även att många behöver se över sitt eget livspussel och skala ner för att kunna erbjuda plats för människor och för de oväntade relationer som kan uppstå när vi inte är för uppbokade. När vi är för upptagna ser vi lätt andra människor som störningsmoment snarare än en möjlighet att visa kärlek och medmänsklighet. Självklart kan ingen finnas där för alla men vi borde åtminstone göra något som vi vill se göras för alla.

Vi uppmuntrar församlingar att ta initiativ, att vara modiga i kampen för viktiga sociala frågor och utmana medlemmar att ta steg till att göra en positiv inverkan för samhället och människors välbefinnande.

REYKJAVIK, DEN 1 DECEMBER 2022

Daniel Alm, *Sverige*

Øystein Gjerme, *Norge*

Aron Hinriksson, *Island*

Esko Matikainen, *Finland*

Sam Michaelsen, *Danmark*